

Silkeborg kommune
Teknik- og Miljøafdelingen

Høringssvar til Planstrategi 2040

Vi må som interesseforening for Bygnings- og Landskabskultur desværre se langt efter tiltag i Planstrategi 2040 der tager højde for bevaring af Silkeborgs kulturarv. Det er ikke nævnt med et eneste ord, selv om en meget stor del af Silkeborgs sjæl ligger i det Silkeborg vi kender, og ikke så meget i "vækst" Silkeborg. Vi er bestemt ikke imod at der er vækst i Silkeborg, men vil på det kraftigste arbejde for at væksten ikke overtager og dominerer det Silkeborg som er opbygget gennem generationer, og som de fleste Silkeborgenser elsker.

I det følgende findes vores kommentarer til nogle enkelte afsnit i Planstrategien.

Afsnit "Hvad mener vores samarbejdspartnere?" side 10

Her nævnes at "Vi er blevet mere moderne. Vi er vågnet op fra vores "tornerosesøvn"". Nu er det sådan at Silkeborg altid har været en moderne by, og bestemt ikke har ligget i en tornerosesøvn. Udtrykket er lidt af en skændsel mod tidligere generationer og burde derfor ikke findes i teksten.

I afsnit "Udvikling af Silkeborg midtby" på side 15-16

I teksten berettes vidt og bredt om de ønsker der er for bymidten. Der er dog et par afsnit der er iøjnefaldende.

- Formand for Grafisk Værksted, Nina Knappe skriver i sin kommentar at "Vores byrum skal emme af kultur og historie". Desværre fremgår det ikke af teksten hvordan kulturhistorien skal varetages eller beskyttes.
- Under overskriften "Fokus på investorer" nævnes at investorer, projektudviklere, og almene boligorganisationer skal kontaktes og arbejde for en fortætningsmuligheder. Det er desværre sådan at investorer og projektudviklere er private organisationer, og spekulere selvsagt mere på profit end på at indpasse nyt byggeri indenfor de eksisterende rammer. Skal den indre by fortættes skal det planlægges således at det tages hensyn til den eksisterende ældre boligmasse. Der skal, inden private investorer kommer ind i billedet, ligge en plan for hvordan fortætning af den indre by skal fortages, og at der stilles krav til kvaliteten som et sådant byggeri skal opfylde.

Afsnit "Udvikling af omegnsbyerne"

Der er i teksten nævnt følgende, "Og måske skal hovedgaden laves om til boliger, eller der skal rives ejendomme ned.". Vi forstår ejendomme til at være ældre ejendomme ofte i bymidten. I en Planstrategi, som må betegnes at indeholde overordnede retningslinjer, er det forkert at planlægge nedrivning af ejendomme. Tværtimod skal den ældre boligmasse, som ofte danner midtpunkt i de mindre byerne, bibeholdes. Der skal arbejdes på at bevare den identitet der ligger i omegnsbyernes centre.

Afsnit "Boliger for alle"

Under overskriften "Høj arealudnyttelse" er der blandt andet nævnt følgende, "Derfor skaber vi plads til nye boliger ved at bygge tættere og højere særligt i Silkeborg midtby og til dels også i omegnsbyerne."

- Set ud fra overskriften, Høj arealudnyttelse, må man gå ud fra at ønsket om at bygge i højden er for at spare areal. Det er i og for sig en god ide, det er blot forkert at bygge i højden i Silkeborg midtby. Man skal derimod arbejde på at få en rød tråd i bebyggelsen i midtbyen, og derved en mere homogen bygningsmasse.

- Er ønsket at kopiere New York skal man også se på den tendens at de velhavende i New York for længst rykket til Brooklyn, Queens og Harlem i de såkaldte brown stones, hvor byggehøjden er maksimalt fire-fem etager, og hvor der er træer og ro. De steder, hvor man byggede en masse højhuse, udviklede sig til ghettoer. Man kan ikke bare tage et snapshot fra en storby og sige, at det vil vi også have. Bygninger er ikke storbykvalitet i sig selv. New Yorks storbykvalitet er, at der sker noget hele tiden, at der er folk fra hele verden og et kreativt miljø, der hele tiden er i bevægelse. Business, kunst, kreativitet, mad mødes og brydes. Det har intet med højhusene at gøre. (Christina Olsen Projekt- og byudvikler og DGNB-konsulent)

Til sidst vil jeg citere hvad Curt Liliereen fra Boligøkonomisk Videncenter skriver i Planstrategi 2040.

”Silkeborg Kommune skal huske at holde fast i sine særegne kvaliteter. Kommunen skal ikke efterligne København. Silkeborg Kommune skal i stedet holde fast ved sine naturgivne styrker, brande disse og værne om dem. Det handler om ikke at skyde sig selv i foden igennem udviklingen”

Citatet fra Curt Liliereen taler for sig selv, og kræver ikke yderligere fortolkning. Problemet er blot at det Curt Liliereen giver udtryk for ikke er afspejlet i Planstrategi 2040 for Silkeborg kommune.

Venlig hilsen
Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune
Ejgil Prinds
Formand
Tlf.: 21693555
www.bevarsilkeborg.dk
Se Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune på Facebook